

# Το τελευταίο κουμπί

Στίχοι - Μουσική: Μαρίζα Κωχ

$\text{♩} = 250$

1. Του καθ' ε - νός το παλ - τό έ - χει κου - μπιά και γ' αυ - τό  
2. Βά - ζω ζε - λέ στα...  
3. Βά - ζω το πρώ - το...  
4. Βά - ζω το άλ - λο...

3  
κου - μπό - νει και ξε - κου - μπό - νει. Σ'ε - με - ναα - ρέ - σει πο - λύ

5  
του πυ - ρο - σβέ - στηη στο - λή χρυ - σά κου - μπιά - που κου - μπό - νει.

7  
Coda  
Fine  
λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

Detailed description: The image shows a musical score for the song 'Το τελευταίο κουμπί'. It consists of four systems of music. The first system starts with a tempo marking of quarter note = 250. The music is in 8/8 time. The lyrics are: '1. Του καθ' ε - νός το παλ - τό έ - χει κου - μπιά και γ' αυ - τό', '2. Βά - ζω ζε - λέ στα...', '3. Βά - ζω το πρώ - το...', and '4. Βά - ζω το άλ - λο...'. The second system starts with a measure rest of 3 measures, then continues in 12/8 time, with lyrics: 'κου - μπό - νει και ξε - κου - μπό - νει. Σ'ε - με - ναα - ρέ - σει πο - λύ'. The third system starts with a measure rest of 5 measures, then continues in 12/8 time, with lyrics: 'του πυ - ρο - σβέ - στηη στο - λή χρυ - σά κου - μπιά - που κου - μπό - νει.'. The fourth system starts with a measure rest of 7 measures, then continues in 10/8 time, with lyrics: 'λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα'. The score ends with a Coda and Fine marking.

Τραγουδώντας Ελληνικά με τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ  
Singing Greek with Mariza Koch's songs

This work by Mariza Koch is licensed under Creative Commons  
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

1. Του καθ' ενός το παλτό  
εχέι κουμπιά και γι' αυτό  
κουμπώνει και ξεκουμπώνει.  
Σ' εμένα αρέσει πολύ  
του πυροσβέστη η στολή  
χρυσά κουμπιά που κουμπώνει.

2. Βάζω ζελέ στα μαλλιά  
παίρνω παπούτσια παλιά  
και πάω να τα πουλήσω.  
Με τα δικά μου λεφτά  
θα πάρω δέκα παλτά,  
χρυσά κουμπιά να γεμίσω.

3. Βάζω το πρώτο παλτό,  
πάω μια βόλτα κι εγώ  
στη λίμνη με τα παπάκια.  
Μου 'καναν τόσες χαρές  
και αγκαλιές πονηρές  
για τα χρυσά μου κουμπάκια.

4. Βάζω το άλλο παλτό,  
πάω μια βόλτα κι εγώ  
στο πάρκο να περπατήσω.  
Μα ένας κύκνος βαρύς  
μου λέει: «Δωσ' μου αν μπορείς  
τα τελευταίο κουμπί να δειπνήσω».