

# Εγώ δεν...

Στίχοι - Μουσική: Μαρίζα Κωχ

♩=80



Ποιος γκρεμί-ζει το πρω-ί το σπύ-τι; Ποιος πε-τά-ει το ρο - λό-ιαπ' το φεγ - γί-τη;



Ποιος γκρι - νιά-ζει και πα - τάει την τσά-ντα και αρ - γεί να πάει σχο -



λεί - ο πά - ντα; Ε - γώ δεν γκρε - μί - ζω το πρω - ί το



σπύ-τι. Δεν πε-τά-ω το ρο - λό-ιαπ' το φεγ - γί-τη. Δεν γκρι - νιά-ζω δεν πα -



τάω την τσά - ντα κιού - τεαρ - γώ να πάω σχο - λεί - ο πά - ντα.



Ποιος αγ - γί - ζει τις πε - τού-γιες με τα μέ - λια;



Ποιος μας κά - νει τούρ-μπο για να σκάει στα γέ-λια; Ποιος μας σκά-ει και μας



κά-νει ά - νω κά-τω, ποιος α - φή-νει το φα - ί του μες το πιά-το;



Ε - γώ δεν αγ - γί - ζω τις πε - τού-γιες με τα μέ-λια. Δεν σας κά - νω τούρ-μπο



για να σκάω στα γέ-λια. Δεν σας σκά-ω δεν σας κά-νω ά - νω κά-τω

© Μαρίζα Κωχ / Mariza Koch

54



δεν α - φή-νω το φα - ῖ μου μες το πιάτο. Ε - γώ ξέ-ρω πως ξυ - πνάωσαν αγ - γε -

60



λού - δι. Δεν γκρι - νιά - ζω σαν το νη - στι - κό αρ - κού - δι.

64



Η μα - νού - λα μου α - γκα - λιά με παίρ - νει πά - ντα

68



κιέ - χω έ - ναν κα - ρα - γκιό - ζη μες την τσά - ντα

1. Ποιος γκρεμίζει το πρωί το σπίτι;  
 Ποιος πετάει το ρολόι απ' το φεγγίτη;  
 Ποιος γκρινιάζει και πατάει την τσάντα  
 και αργεί να πάει σχολείο πάντα;

2. Εγώ δεν γκρεμίζω το πρωί το σπίτι,  
 δεν πετάω το ρολόι απ' το φεγγίτη,  
 δεν γκρινιάζω, δεν πατάω την τσάντα  
 κι ούτε αργώ να πάω σχολείο πάντα.

3. Ποιος αγγίζει τις πετούγιες με τα μέλια;  
 Ποιος μας κάνει «τούρμπο» για να σκάει στα γέλια;  
 Ποιος μας σκάει και μας κάνει άνω - κάτω,  
 ποιος αφήνει το φαί του μες το πιάτο;

4. Εγώ δεν αγγίζω τις πετούγιες με τα μέλια,  
 δε σας κάνω «τούρμπο» για να σκάω στα γέλια,  
 δε σας σκάω, δε σας κάνω άνω - κάτω,  
 δεν αφήνω το φαί μου μες το πιάτο.

5. Εγώ ξέρω πως ξυπνάω σαν αγγελούδι,  
 δεν γκρινιάζω σαν το νηστικό αρκούδι,  
 η μανούλα μου αγκαλιά με παίρνει πάντα  
 κι έχω έναν Καραγκιόζη μες την τσάντα.

© Μαρίζα Κοχ / Mariza Koch